



# Charis

Faith Hope Love  
For All the people of Romania

## *De Kro(o)nienken van Charis*

***De Here is goed voor ons. Zijn goedheid reikt tot in eeuwigheid!  
Psalm 100: 5***



### **In dit nummer:**

- Pag. 2 Persoonlijk  
Aankoop van land
- Pag. 3 "Casa Speranta"  
Het kinder sponsorplan
- Pag. 4 De kerk "Apa Vie"
- Pag. 5 Kinder- en tienerwerk
- Pag. 6 Samenwerkingsverbanden  
Koude winter
- Pag. 7 Ons gezin
- Pag. 8 Groet en info





## Persoonlijk

Lieve familie en vrienden,

Als we deze nieuwsbrief schrijven is de uit-  
slag van de verkiezingen nog in onze ge-  
dachten.

Afgelopen tijd hebben we gezien dat de  
Roemenen kozen voor een nieuwe toekomst zonder cor-  
ruptie en het oude gedachtegoed.

De PSD is uitgeschakeld en kan niet meer mee regeren in  
het nieuwe parlement. Johannes gaat zijn tweede termijn  
als president in.

Met al deze veranderingen groeit de hoop op een betere  
toekomst voor dit prachtige land.

In onze stichting hebben ook mooie en bijzondere veran-  
deringen plaats gevonden. Bent u benieuwd?



## Aankoop van land

Marien:

We zijn al ruim een jaar bezig met de aankoop van een stuk land van  
1250 m<sup>2</sup>. Dat ligt tussen onze twee gebouwen in.

De eigenaar had in eerste instantie het land al verkocht en daarom  
hadden we het maar even in de ijskast gezet. Op wonderbaarlijke wijze  
kwamen we vorige maand weer in gesprek en toen bleek het land nog  
steeds beschikbaar voor verkoop.

Een stichting uit Zwitserland heeft ons al die tijd ge-  
steund met het idee om dit te financieren.

Op 25 november j.l. hebben we het contract getekend  
waardoor de grond nu officieel van ons is!

We zijn natuurlijk enorm dankbaar voor deze  
geweldige eenmalige gift! We danken de sponsors uit  
Zwitserland uit het diepst van ons hart!





Wat de plannen precies zijn voor dit stuk land kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. We zijn al heel blij dat we dit nu kunnen blijven gebruiken voor onze stichting.

### ***“Casa Speranta” en het kinder sponsorplan***

Yvonne:

Op dit moment vangen we 50 kinderen op in Casa Speranta. Het is echter op dit moment een gecompliceerde zaak.

Door de opening van een nieuwe school, gaan alle kinderen nu ‘s ochtends naar school. Dat vinden we wel heel fijn voor ze, maar dat betekent, dat ze allemaal ‘s middags naar ons toe komen!

Hierdoor hebben we ineens meer parttime leraressen nodig in plaats van fulltime leraressen. Deze zijn moeilijk te vinden!

Op dit moment hebben we drie parttime leraressen en één full time. Eén van deze leraressen werkt vrijwillig en zodra we iemand hebben aangenomen geeft ze het stokje over.

De anderen zijn Lisanne, onze dochter en een klasgenoot van haar, genaamd Andra. De laatstgenoemde is erg enthousiast en heeft al twee artsen in opleiding uitgenodigd om een gastles te komen geven over hygiëne. Ook hebben zij en Lisanne een actie gehouden op de universiteit. Zodoende hebben zij allerlei artikelen verzameld, zoals tandenborstels, tandpasta, zeep, etc. Die hebben we in tasjes gedaan en aan de kinderen van “Casa Speranta” gegeven.

De kinderen vonden het geweldig en waren er enorm blij mee!

Andra en Lisanne zijn ook nog op zoek naar andere manieren om ons werk in Cluj te promoten en hoe we aan sponsors kunnen komen die ons helpen.

*Fundația Chairs  
angajează profesora!*

Detalii?

Scrive-ne în privat  
sau sună-ne  
la 0742910625

[fundatiacharis@gmail.com](mailto:fundatiacharis@gmail.com)

 Chairs  
FUNDATIA CHAIRS





Mooie interessante ontwikkelingen dus, maar we zijn nog steeds op zoek naar een extra lerares en een maatschappelijk werker omdat de huidige weggaat. Dit speelt pas rond maart volgend jaar, maar daarvóór moet er al een nieuwe aangenomen worden.

Deze zorg kan ons nog wel eens wakker houden. We bidden en hopen dat dit snel wordt opgelost!



## *Kerk ( biserica) “Apa Vie”*

Marien:

3 November j.l. mochten we vieren dat onze kerk al **10** jaar bestaat! Een fantastische mijlpaal!

Dit hebben we gevierd met getuigenissen, filmpjes, oude foto's en natuurlijk met gebak!

Met dankbaarheid kijken we terug op de afgelopen jaren!

Nog dankbaarder zijn we dat de afgelopen maand drie mensen zich hebben laten dopen: een ouder echtpaar en een echtgenoot van één van de dames die al jaren komt!

Daarnaast zien we nieuwe en ook oude gezichten van mensen die zich de afgelopen tijd in onze kerk hebben gevoegd.

Prachtig om te zien dat we blijven groeien ook al gaat het niet zo hard.

Het aantal mannen groeit ook en daarom hebben we besloten—na jaren van wikken en wegen— om met een mannengroep te beginnen.

Eén keer in de maand gaan we met de mannen samen lekker eten, lachen en praten en hen leren hoe waardevol ze zijn en hoe ze een goede man en vader kunnen zijn.





We zijn nu een gezin aan het begeleiden waarvan de vrouw een poosje geleden was weggelopen. Gelukkig is ze teruggekeerd naar huis en zij en haar man hebben de keuze gemaakt om hulp te accepteren. Samen met ons willen ze er aan werken om hun huwelijk te redden

Dit zijn momenten die ons energie en vreugde geven. Zo weten we dat ons werk niet voor niets is!



## ***Kinder- en tienerwerk***

Yvonne:

Ook bij de kinderen zien we mooie dingen gebeuren.

Eén van de kinderen had bij voorbeeld een Bijbeltekst die hij had ont-houden op één van zijn tekeningen geschreven.

Bij de tieners zien we een toename in het aantal en grote interesse in de onderwerpen die we behandelen.

Met de jonge tieners van 12-17 jaar komen we nu elke week bij elkaar.

De ene week hebben we een studie, spelletjes, film of andere leuke dingen, de andere week oefenen we een dans, toneelstukjes, liedjes of iets anders. Na een paar weken voeren we dat op in het kinderpro-gramma van de jongste kinderen van 4-8 jaar.

Zo leren ze hun talenten ontwikkelen, leren ze die-nen en worden zij misschien wel de kinderwerkers van de toekomst!

Met de oudere tieners hebben we een kamp ge-pland voor volgend jaar mei of juni. Al een paar jaar vragen ze hier om en we geloven dat het daar echt weer tijd voor is.

We hebben er nog geen geld voor, dus als u ons zou willen helpen hier mee, dan zijn we u daar heel dankbaar voor.





## ***Samenwerkingsverbanden.***

Marien:

In november hadden we onze jaarlijkse ontmoeting met leiders van andere organisaties die ook met Roma werken.

We hebben elkaar kunnen bemoedigen en van elkaar kunnen leren. Ook had ik deze week een gesprek met de nieuwe ambassadeur van Nederland.

Het was constructief en het kan nieuwe deuren openen voor ons om de problematiek van de Roma onder de aandacht te brengen.

We zijn benieuwd wat ons nog te wachten staat op dit vlak.

## ***Koude winter***

### **“De koudste winter in dertig jaar!”**

Marien:

Dit werd op het Roemeense nieuws gezegd over de winter die nu voor de deur staat!

We hebben een heerlijke herfst gehad met hoge temperaturen, maar dat kan dus sterk gaan veranderen!

Dit zal zwaar worden voor de mensen uit de wijk die op hout stoken.

Vooraf omdat de prijzen meestijgen met de vraag naar hout.

We willen daarom tóch maar een beroep op u doen om deze Roma mensen te helpen!

Elk bedrag is een zegen en we zullen het gebruiken om hout te kopen voor deze gezinnen.

Wilt u ons helpen?

Dat zouden we enorm waarderen!





## Ons gezin

We zijn verhuisd!

Na een aantal maanden buffelen en veel stress, konden we ons nieuwe huis op de berg betrekken. We genieten nu van een adembenemend uitzicht.



Vlak daar voor redde onze dochter Lisanne een vier weken oud katje van de dood, dus hebben we een extra huisdier er bij! Maar goed, ze is een leuke aanvulling!

Lisanne heeft het inmiddels heel druk met haar huiswerk voor de universiteit en ze heeft een part-time baan als lerares voor onze stichting. Ze doet het heel goed en zit lekker in haar vel.

Francisc heeft zijn baan ingewisseld voor één die wat dichterbij ons huis is. Hij werkt in een restaurant.

Daar naast doet hij nog steeds een avondopleiding, dus hij hoeft zich niet te vervelen.

Milou die in Boekarest werkt, heeft inmiddels een hogere functie gekregen in haar werk en is verhuisd naar een grote flat.

Afgelopen augustus hebben we haar opgezocht in Boekarest en hebben we de ouders van Julian leren kennen.

We mochten ook een bijzonder moment meemaken:

Julian is namelijk op z'n knieën gegaan voor Milou en heeft gevraagd of zij zijn vrouw wil worden.



Ze zei Ja! Al was dit wat sneller dan we hadden verwacht, toch hopen we dat Milou en Julian samen heel gelukkig zullen worden!



In de vorige nieuwsbrief schreven we u over de moeder van Marien die ernstig ziek was. Inmiddels is ze met succes geopereerd en ziet haar situatie er beter uit dan verwacht.

Toch kan ze niet meer terug naar huis en heeft volledige zorg nodig. Daarom is ze tijdelijk in een verpleegtehuis opgenomen en wacht ze tot er voor haar een plekje is in een verpleegtehuis waar ze permanent kan wonen.



Marien is in november een aantal dagen in Nederland geweest om samen met zijn broers de spullen in het oude huisje uit te zoeken en om zijn moeder te bezoeken. Natuurlijk vond ze dat heel fijn en voor Marien ook heel goed om haar even te zien. Gelukkig krijgt zijn moeder veel steun van een aantal mensen uit haar kerk. We willen hen heel erg bedanken voor alle ritjes naar het ziekenhuis en de aandacht en begeleiding die ze kreeg!

Verder kijken we er naar uit om met de Kerstdagen ons hele gezin weer bij elkaar te hebben en te genieten van onze contacten met vrienden en de collega's waar we een hele fijne band mee hebben.



***We willen u allen heel hartelijk bedanken voor alle steun die we in 2019 van u ontvingen!***

***We wensen u prachtige kerstdagen toe en een fantastisch 2010 vol vreugde en zegeningen!***

***Met vriendelijke groeten,  
Marien, Yvonne, Milou, Lisanne en  
Francisc Kroon***



**Adres in Roemenië:**

Marien & Yvonne Kroon  
Brânduselor 20  
407280 Florești Jud Cluj  
Roemenië  
0040 - 752157710  
krooniek@gmail.com

[www.stcharis.org](http://www.stcharis.org)

**Contactadres in Nederland:**

Fam H.C. van Noort,  
Zuidplaslaan 532  
2743 KG Waddinxveen  
0182 - 649074

Giften kunt u storten op bankrekeningnr. **NL25RABO 0366836242**  
t.n.v. Stichting Charis Waddinxveen.  
We hebben een Anbistatus, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting.