



# Charis

Faith Hope Love  
For All the people of Romania

## *De Kro(o)nien van Charis*

***“Mijn hart kan weer helemaal tot rust komen, omdat de Here voor mij heeft gezorgd.”***

***Psalm 116:7 HTB***

### **In dit nummer:**

- Pag. 2    Persoonlijk  
          Het team
- Pag. 3    Casa Speranta  
          Groepen uit Nederland
- Pag. 4    De vrouwenconferentie
- Pag. 5    De kerk “Apa Vie”  
          Samenwerking met de gemeente  
          en andere organisaties
- Pag. 6    Plannen wegebouw en invloed  
          op de wijk.  
          Nieuwbouwplannen
- Pag. 7    Ons gezin
- Pag. 8    Groet en info





## *Persoonlijk*

*Lieve familie en vrienden*

*Wat gaat de tijd toch snel! Zo zaten we in de lente en nu is het al weer volop zomer. Hoewel de start heel nat was, genieten we nu van het warme weer en de prachtige zonsondergang, gezien vanaf ons nieuwe huis.*

*Het is nu zomervakantie voor de groepen en de programma's. We be-*

*reiden ons voor op het nieuwe seizoen in september.*

*Er waren weer veel activiteiten de afgelopen maanden en daar maken we u graag deelgenoot van.*



## *Het team*

Marien:

We zijn ontzettend dankbaar te kunnen vermelden dat Teunieke, een vrijwilligster die in het voorjaar kwam helpen, na haar verlof in september terug komt om ons voor een langere periode te helpen.

Een jonge vrouw met een prachtig karakter en een dienend en nederig hart. We zijn hier heel blij mee.

Ze heeft Ana's taak uitstekend over genomen, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.

Ana is inmiddels bevallen van een zoon, Benaia Gabriël. Vader, moeder en zoon maken het goed!

Lisanne is inmiddels weer thuis.

Het plan is dat zij ons gaat helpen als lerares en de plaats van Andrea zal innemen.

Er zullen nog een aantal gegadigden worden geïnterviewd.





## ***Casa Speranta***

De kinderen van ons educatiecentrum hebben zomervakantie. 8 Kinderen hebben het basis onderwijs afgesloten met een diploma, Er is ook een moeder, die via een speciaal project van de overheid klas 5 met goed resultaat heeft afgesloten. Nu gaat ze naar klas 6, in de hoop acht klassen te kunnen afronden.

We zijn super trots op hen, maar eigenlijk op alle kinderen; ze hebben allemaal hard gewerkt! Dit schooljaar hebben we weer afgesloten met een feestje. Dit keer met een speciale show: "Speranta heeft talent" Er werden 12 optredens door de kinderen gegeven en de winnaar kreeg een heuse beker.

De kinderen waren super fanatiek en het was zo mooi om hun talenten te zien!

In de zomermaanden is er een ontspannen programma met spelletjes en andere leuke dingen.



## ***Groepen uit Nederland***

Marien: De afgelopen tijd waren hier weer verschillende groepen van Nederlandse scholen.



Het was een vreugde om met hen samen te werken en relaties op te bouwen. We hebben samen kinderprogramma's verzorgd, een extra kamertje gebouwd voor een arm gezin en het terrein opgeknapt.

We waren erg onder de indruk van een prachtige musical over het leven van Mozes. We genoten ook van veel andere talenten en kijken uit naar meer!



## *De vrouwenconferentie*



Yvonne:

Het was weer een geweldig fijne tijd met de vrouwen in een schitterende omgeving met bossen en watervallen.

Ze vonden het fantastisch om een excursie naar de waterval te maken.

Ze genoten van het zwemmen en de workshops die we voor hen voorbereid hadden.



We spraken over de seizoenen in ons leven en hoe God in elk seizoen dicht bij je wil zijn en wat je kunt leren van de seizoenen om er sterker en mooier van te worden.

Het was een ontspannen en prettige sfeer en we zien elke keer verandering in de levens van de vrouwen.

Een paar vrouwen waren nieuw. We hopen dat de conferentie een blijvende impact op hun leven zal hebben.





## ***De kerk “Apa Vie”***

Marien:

In de zomer periode zijn we begonnen om ‘s morgens dienst te houden in plaats van laat in de middag. De hoge temperaturen weerhielden de mensen om ‘s middags te komen; of ze zaten te dommelen omdat het hen te veel uitputte.



Deze verandering is met enthousiasme ontvangen! Er waren zelfs heel veel mensen bij de eerste dienst. Eén van de dames zei dat we een goede keuze hadden gemaakt door naar de ochtend te gaan:

”Bravo! Tot nu toe ging ik koken, schoonmaken en ander werk doen als ik op stond. Daardoor was ik al moe als ik naar de dienst toe kwam. Nu sta ik op en kom daarna meteen naar het kerkgebouw. Dan ben ik ook helemaal vol van de Heer voor de rest van de dag.”

Uiteraard een hele bemoediging voor ons. Na deze proefperiode kijken we of we op de ochtend zullen blijven of teruggaan naar de middag.

## ***Samenwerking met de gemeente en andere organisaties***

Yvonne:

De samenwerking met de gemeente ( Floresti) wordt steeds beter. Er is een plan geopperd om een team te gaan vormen waarin maatschappelijk werkers van de gemeente zitten en organisaties die met zigeunermensen werken. Samen willen we werken aan een plan waarin we problemen in kaart kunnen brengen en betere hulpverlening kunnen aanbieden.

Ook met de organisaties die we jaarlijks ontmoeten en die ook onder Roma werken zijn we aan het onderzoeken hoe we een hoorbare stem voor de mensen kunnen worden.

Marien is hier nauw bij betrokken. Het vraagt wel veel denk- en papierwerk.



## ***Plannen wegenbouw gemeente en invloed op de wijk***

Marien:

De gemeente heeft plannen voor de aanleg van een aantal wegen en de mensen uit de wijk zijn daar erg onrustig door.

Er zijn namelijk opties, dat de straat direct langs de rivier door de wijk gaat lopen. Dan zullen er huizen geruimd moeten worden.

Het is ook mogelijk dat de weg aan de andere kant van de rivier komt te liggen en dat heeft weer invloed op een andere familie.

Die zijn we nu aan het helpen om hun land te legaliseren.

Dat moet met oude handgeschreven contracten.

Mocht hun land dan onteigend worden, dan kunnen ze in ieder geval rekenen op een vervangende woning.

Natuurlijk proberen we de mensen te steunen waar we kunnen

We kunnen alleen maar hopen en bidden dat het mee zal vallen.



## ***Nieuwbouwplannen***

Marien:

We hebben nog steeds nieuwbouwplannen. Ons educatiecentrum wordt te klein en het gebouw van ons kantoor begint te zakken.

Vanwege de plannen van de gemeente hebben we bepaalde aankoopopties moeten laten vervallen, hoe mooi ze ook leken.

We kijken uit naar andere mogelijkheden.

In Roemenië moet je altijd wat meer geduld hebben.

Wordt vervolgd.....





## *Ons gezin*

Zoals we u al eerder schreven is Lisanne weer thuis na een jaar bijbelschool gevolgd te hebben in Engeland.

Eind juni zijn wij naar haar toegevoegen en hebben genoten van de diploma uitreiking die op grootse wijze werd gevierd.

Geweldig om te horen hoe anderen Lisanne hebben gewaardeerd. Niet alleen in haar werk, maar vooral als persoon.

Na een paar daagjes van de omgeving te hebben genoten zijn we bepakt en bezakt terug gevlogen naar Roemenië.

Lisanne is nu ingeschreven op de Universiteit voor de opleiding maatschappelijk werkster. En ze is aangenomen.

Daarnaast gaat ze ons dus helpen als lerares voor de kleinste kinderen in het educatiecentrum.

Met Milou gaat het heel goed!

Er wacht haar opnieuw een hogere functie.

Inmiddels heeft Cupido ook weer raak geschoten.

Het is nog heel pril, maar we hopen uiteraard dat ze heel gelukkig gaat worden. In elk geval is haar vriend Julian een hele lieve en zorgzame jongen.

Francisc heeft inmiddels promotie gemaakt.

Hij is nu hoofd van de ploeg in de supermarkt waar hij werkt.

Naast meer verantwoording heeft hij daardoor ook een hoger salaris gekregen. ( goed voor zijn zelfbeeld) Het enige nadeel is dat hij ook wel eens op zondag moet werken. Gelukkig werkt hij vaak 's middags en kan hij dan toch 's ochtends mee naar de kerk.

Zelf zijn wij druk met de verbouwing van ons nieuwe huis, die trager gaat dan wij hadden gehoopt.

De opleverdatum is al een aantal keer uitgesteld. We kijken er enorm naar uit om in ons prachtige stekkie te trekken. We hopen in augustus een paar weekjes vakantie te kunnen nemen.

In ieder geval hebben we ook in de stichting het werk op een laag pitje staan om weer bij te tanken en een nieuw seizoen uit te kunnen werken.



Een paar weken geleden hebben we te horen gekregen dat de moeder van Marien ernstig ziek is en een grote operatie moet ondergaan. Dan is het weer moeilijk dat er zo'n afstand is tussen ons en de familie. We gaan zeker proberen zo vaak mogelijk op bezoek te gaan en zijn dankbaar voor alle mensen die haar terzijde staan.

***We wensen u een gezegende en mooie nazomer toe! Geniet, relax en laat u weer vullen met warmte, kracht en liefde!***



***Met vriendelijke groeten,  
Marien, Yvonne, Milou, Lisanne en***

*In het kader van de A.V.G. (algemene verordening gegevensbescherming) willen wij u er op wijzen dat u zich af kunt melden voor deze nieuwsbrief via [m.popijus@gmail.com](mailto:m.popijus@gmail.com)*

*In het kader van bovenstaande wetgeving wil ik u melden dat er zorgvuldig met uw email adres wordt omgegaan. De adressen worden opgeslagen op een externe harde schijf (niet op de p.c.)*

*Mocht u de nieuwsbrief liever via de email ontvangen i.p.v. de papieren versie, dan hoor ik dat graag van u.*

*Met vriendelijke groeten, Marleen Popijus*

**Adres in Roemenië:**

Marien & Yvonne Kroon  
Urusagului 119 A / 2  
407280 Floresti Jud Cluj  
Roemenië  
0040 - 364-404490  
[krooniek@gmail.com](mailto:krooniek@gmail.com)  
[www.stcharis.org](http://www.stcharis.org)

**Contactadres in Nederland:**

Fam H.C. van Noort,  
Zuidplasmaan 532  
2743 KG Waddinxveen  
0182 - 649074

Giften kunt u storten op bankrekeningnr. **NL25RABO 0366836242**

t.n.v. Stichting Charis Waddinxveen.

We hebben een Ambistatus, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting.