



# Charis

Faith Hope Love  
For All the people of Romania

## *De Kro(o)nienken van Charis*

***“God de Here zal de volken van de wereld Zijn gerechtigheid laten zien, allen zullen Hem loven. Als een bloeiende boom of als een tuin, vroeg in de lente, vol met jonge planten die overal opschieten, zo zal God de Here, gerechtigheid doen voortkomen onder alle volken.”***

***Jesaja 61:11 (HTB)***

### **In dit nummer:**

- Pag. 2 Persoonlijk  
Het team
- Pag. 3 De kerk “Apa Vie”  
De vrouwenconferentie
- Pag. 4 Speciale vieringen
- Pag. 5 Casa Speranta  
Voedselproject
- Pag. 6 Cadeautje van boven  
Ons gezin
- Pag. 8 Groet  
Info





## Persoonlijk

Lieve familie en vrienden,

Het is lente in Roemenië! Al het leven dat verborgen zat in de grond komt weer tevoorschijn. De bomen zitten vol bloesem en de thermometer staat soms op 23 graden. We genieten er enorm van om weer lekker naar buiten te kunnen gaan en van het moois te genieten.

Nog méér genieten we van wat er in ons werk en in de kerk gebeurt.

Het lijkt wel als of het hier ook lente is;  
Een heerlijke zachte gezegende tijd.



## Het team

Yvonne:

In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat Olivier en Debora, Lenard en Nicoleta een zoon hebben gekregen.

Ook Ana hoopt in juni haar eerste kindje in de armen te houden. Ze is inmiddels met zwangerschapsverlof. We zijn heel blij voor haar, maar we zullen haar erg missen. Gelukkig hebben we op dit moment een vrijwilligster die ons tot half juli komt helpen. Ze doet haar werk fantastisch en neemt veel werk van Ana op haar schouders.

Ook Andrea gaat ons in juni verlaten, dus zijn we hard op zoek naar nieuwe medewerkers.

In februari verwelkomden we Bram in ons team. Drie jaar geleden was hij een jaar lang vrijwilliger bij ons en nu komt hij ons opnieuw een paar jaar ondersteunen. We zijn hier ongelooflijk blij mee. Hij is een steun op velerlei gebieden: praktisch, muzikaal en hij helpt bij de kinderen en tieners.





## ***De kerk “Apa Vie”***

Marien:

We hebben de afgelopen tijd een geweldige verandering en groei in de gemeente gezien. Er zijn nieuwe mensen gekomen en ook mensen die we jaren niet hebben gezien kwamen ineens weer terug!



We hebben ook besloten om kinderen toe te laten in de dienst, zonder de ouders. Het zijn een tiental kinderen die nu, behalve naar het kinderprogramma, ook trouw naar de kerk komen. Ook zien we diepgang in ontmoetingen die we met de kinderen, tieners en volwassenen hebben.

De nieuwe Bijbelstudie avond wordt ook door mannen goed bezocht. Tieners beginnen diepgaande vragen te stellen en ze laten merken dat ze begrijpen hoe ze het geleerde in de praktijk kunnen brengen.

Dat is zo mooi om te zien! Het maakt ons enorm gelukkig en enthousiast.

## ***Vrouwenconferentie in mei***

Yvonne:

We hebben nog nooit zo veel animo en enthousiasme gezien als dit jaar! Er zijn een paar nieuwe dames bij en we zien er erg naar uit om mee te maken hoe levens veranderd en gezegend zullen worden.



We gaan deze keer opnieuw naar het kampgebouw Sequieni waar we de vorige keer ook waren. We hopen de waterval te kunnen bezichtigen en andere dingen te doen waar deze vrouwen normaal gesproken geen kans toe hebben.

We vermelden maar weer even dat dit alles wordt mogelijk gemaakt door Ineke van de Lagemaat met haar team van “Blij dat ik brei” Ze maken heel veel schapjes en andere artikelen van wol en verkopen dat om de conferentie te ondersteunen. Van onze thuisgemeente ontvingen we ook een gift. Dit was tijdens een collecte in hun vrouwenconferentie opgehaald. Heel hartelijk bedankt hier voor!





## ***Speciale vieringen***

Marien:

Met kerst hebben we dankzij de steun van verschillende organisaties weer heel veel gezinnen en kinderen blij kunnen maken met een schoenendoos vol cadeautjes of een levensmiddelenpakket.



Vooraf de kerstmaaltijd die we speciaal voor de gemeenteleden en hun gasten hadden georganiseerd, was een groot succes.

De mensen zaten heerlijk te smullen van onder andere Nederlandse rookworsten. Ze hebben het als heel gezellig en fijn ervaren.

Deze maand hebben we pakketten en chocolade uitgedeeld aan kinderen en hun families.



---

Samen hebben we het Paasfeest gevierd waarbij we herdenken dat Jezus stierf voor onze fouten zodat wij vergeving ontvangen.

Dat Hij op stond uit de dood en nu in de Hemel voor ons bidt.

De vrouwen uit de kerk hebben een toneelstuk opgevoerd en er waren gedichtjes, filmpjes en korte verhalen.





## ***Casa Speranta***

Yvonne:

Met de kinderen van ons educatieproject hebben we ook de vieringen gehad.



We hebben nu al 50 kinderen kunnen helpen en we voelen ons enorm gezegend! Klas 0 is inmiddels een feit. Het is zo leuk om die kleintjes met een enorme rugzak het schooltje te zien binnengaan! Ze krijgen dan hulp bij hun huiswerk.

Het is bemoedigend dat de vrouwen uit de wijk ons nu zelf op zoeken en aan elkaar doorgeven dat ze bij ons hulp kunnen krijgen. Dit geldt niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor medische zorg of hulp bij dagelijkse problemen.

We wilden zo graag een plek van hoop voor hen worden en dat lijkt het nu echt te zijn.

## ***Voedselproject***

Afgelopen wintermaanden hebben we weer een maaltijd gemaakt voor iedereen in de wijk die het thuis moeilijk heeft en niet voldoende te eten.

We konden zo rond de 80 kinderen en volwassenen van een warme maaltijd voorzien. Hiervoor konden we ook levensmiddelen gebruiken die we uit Nederland kregen.

Het was ontroerend om te zien hoe heerlijk iedereen zat te smullen. We hopen dit nog heel wat jaren te kunnen doen.





## *Cadeautje van boven*

Marien: Zoals u weet zit Lisanne sinds september vorig jaar op de Bijbelschool in Bradford, Engeland.

Ze zit daar in een team dat leiders en gastsprekers dient.

Zodoende komt ze geregeld met hen in gesprek en zo kon ze ook een keer vertellen wat wij in Roemenië doen.

Onverwacht kwam er in februari een telefoontje dat de kerk geïnteresseerd was in het ondersteunen van ons werk door middel van een gift. We dachten wel dat dit een kleine gift zou zijn, maar toch trokken we de stoute schoenen aan en zeiden dat we een 9 persoons busje nodig hadden om ouderen en kinderen in te vervoeren.

Wat bleek? Het werd goedgekeurd! Wat waren we verrast en dankbaar voor deze enorme gift! Op een wonderlijke manier vonden we een hele mooie bus in Nederland en we kregen ook nog korting! Daardoor bleven we binnen het budget en konden in maart de bus mee naar Roemenië nemen.

Hij wordt nu al volop gebruikt en zal in de toekomst ook nog een grote zegen zijn!



## *Ons gezin*

Voor ons is dit jaar een heel speciaal jaar!

Marien heeft in maart Abraham gezien en

Yvonne wordt dit jaar 50!

Iedereen hartelijk bedankt voor alle mooie felicitaties!





Ook vooral de mannen die Marien een fantastisch verrassingsfeest hebben bezorgd!  
Onvergetelijk!



Milou en Lisanne kwamen met Pasen naar huis! Ze maken het allebei goed.  
Milou heeft op haar werk een nieuw project onder haar hoede gekregen. Ze vindt deze uitdaging erg leuk. Ze heeft ook een tv interview gegeven in een Roemeens programma over talen. Verder heeft ze zich helemaal gesetteld in Boekarest en heeft een leuke vriendenclub.  
Lisanne heeft het nog steeds prima naar haar zin op de Bijbelschool en leert ongelofelijk veel.  
Toch is het gemis er steeds en daarom zijn we blij met face-time; dan kunnen we elkaar even zien en spreken.  
Francisc werkt inmiddels full-time. Hij is behoorlijk druk met werken en met school. Hij is er wel trouw in en heeft het nog steeds naar zijn zin.  
Alle drie onze kinderen hebben er weer een jaartje bij gekregen!  
Francisc is 18 geworden! Ja, ja, de gedenkwaardige leeftijd!  
Milou is al weer 23 en Lisanne 20.  
We zeggen altijd: Aan de kinderen kun je zien dat je ouder wordt. We hebben het echter te druk om ons oud te voelen.  
Ook met leuke dingen zoals de inrichting van ons nieuwe huis. Tegels, badkamermeubels, laminaat. We moeten van alles aanschaffen. Omdat het huis kaal wordt afgeleverd, zal een team zich de komende maanden bezig houden met de afwerking van het huis en mogen wij de spullen uitzoeken.  
Dat kost heel wat tijd, maar is ook erg leuk! We kijken er naar uit om ons daar te gaan settelen.





***We willen u allen een prachtig voorjaar wensen en hopen dat u net als wij kunt genieten van de zonneschijn, de mooie natuur en alle zegeningen die u gratis krijgt aangereikt!***

***Met vriendelijke groeten,  
Marien, Yvonne, Milou, Lisanne en  
Francisc Kroon***



*In het kader van de A.V.G. ( algemene verordening gegevensbescherming) willen wij u er op wijzen dat u zich af kunt melden voor deze nieuwsbrief via  
[m.popijus@gmail.com](mailto:m.popijus@gmail.com)*

*In het kader van bovenstaande wetgeving wil ik u melden dat er zorgvuldig met uw email adres wordt omgegaan. De adressen worden opgeslagen op een externe harde schijf ( niet op de p.c.)*

*Mocht u de nieuwsbrief liever via de email ontvangen i.p.v. de papieren versie, dan hoor ik dat graag van u.*

*Met vriendelijke groeten, Marleen Popijus*

**Adres in Roemenië:**

Marien & Yvonne Kroon  
Urusagului 119 A / 2  
407280 Floresti Jud Cluj  
Roemenië  
0040 - 364-404490  
[krooniek@gmail.com](mailto:krooniek@gmail.com)  
[www.stcharis.org](http://www.stcharis.org)

**Contactadres in Nederland:**

Fam H.C. van Noort,  
Zuidplaslaan 532  
2743 KG Waddinxveen  
0182 - 649074

Giften kunt u storten op bankrekeningnr. **NL25RABO 0366836242**

t.n.v. Stichting Charis Waddinxveen.

We hebben een ANBI status, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting.