



# Charis

Faith Hope Love  
For All the people of Romania

## *De Kro(o)nienken van Charis*

***“Here, Uw goedheid en liefde zijn zo groot,  
Uw trouw is oneindig, niet te meten!”***

***Psalm 36:6 HTB***

### **In dit nummer:**

- Pag. 2 Persoonlijk  
Het team
- Pag. 3 Mini conferentie en excursie
- Pag. 4 Groepen
- Pag. 5 Casa Speranta  
Aankoop land
- Pag. 6 De kerk  
Romaconferentie
- Pag. 7 Ons gezin
- Pag. 8 Vervolg, ons gezin.  
Dank, groet en info





## Persoonlijk

Lieve familie en vrienden,

*Een nieuw seizoen zijn wij ingegaan, zowel natuurlijk als geestelijk. De nazomer was heerlijk, maar nu is de winter weer in zicht en dat betekent dat mensen zich weer moeten voorbereiden op de kou die komen gaat. Er wordt volop hout ingeslagen en groente en fruit in weckpotten gestopt. Voor ons als stichting is de herfst ook voelbaar. We weten echter dat er voor ons ook weer nieuwe dingen in het verschiet liggen.*



## Het team

Marien:

In het team hebben de grootste veranderingen plaatsgevonden; We hebben twee prachtige kindjes mogen verwelkomen: Liam, zoon van Lennard en Nicoleta en Boaz, zoon van Debora en Olivier.

Natuurlijk zijn we heel blij voor hen, maar het betekent ook dat we minder handen op de werkvloer hebben.

Voor Nicoleta kwam lerares Anca weer terug.

Zij werkte twee jaar geleden ook al voor ons, dus ze kent de kinderen en het werk al en dat maakt het makkelijker voor ons! Daar zijn we heel dankbaar voor!

Voor Debora, vrijwilligster, hebben we geen vervanging kunnen vinden. We misten haar behoorlijk, vooral in de kerk. Er kwam veel op Yvonne 's schouders neer!

Gelukkig kan Debora nu af en toe weer een beetje bijspringen.

Lisanne, onze dochter en Diane, een vrijwilligster die op zondag kwamen, missen we al sinds september.



Boaz



Liam



Drie maanden hadden we geen zangleiding en muzikanten. Yvonne heeft het opgevangen door te zingen met een muziekbands op de achtergrond. Even anders dan we gewend waren, maar geweldig om te zien hoe enthousiast mensen meezongen, zelfs met nieuwe liederen! Diane komt nu weer om de week met haar team. Dat waarderen we natuurlijk enorm! Bovendien komen er misschien vanaf januari weer nieuwe vrijwilligers om ons te helpen! We hebben goede hoop!

### *Miniconferentie en excursie*

Yvonne: Elk jaar organiseren wij een vrouwenconferentie, maar omdat we afgelopen september belangrijke leidsters zouden missen, hebben we besloten het te verplaatsen naar mei 2019.

Toch vonden we het belangrijk, omdat de vrouwen anders helemaal niets hadden, een mini conferentie van één dag te houden.

Het thema was: “Wat draag jij mee in jouw tas?”

Laat je zorgen, problemen en andere zaken los en laat je daar voor in de plaats vullen met vreugde, vrede en hoop!

Behalve preek en zangdienst hebben en we ook heerlijk gegeten en spelletjes en knutselwerkjes gedaan.

Het was een mooie, supergezellige dag. We konden een klein beetje laten zien hoe het kamp in mei er uit ziet. Hopen daardoor nieuwe mensen enthousiast te maken.

Dankzij de steun van een groep uit Leek, konden we een uitstapje maken naar een museum in Cluj. Er waren gereedschappen en voorwerpen uit grootmoeders tijd uitgesteld.

Ook klederdrachten van alle provincies uit het land. De vrouwen vonden het prachtig en vertelden mij uitvoerig waar alle attributen voor werden gebruikt. Daarna hebben we met een heerlijke broodmaaltijd afgesloten.

Het persoonlijk contact met de vrouwen uit de wijk en ook uit Nederland was heel leuk, ook om te zien hoe zij genoten!





## Groepen



Marien: In oktober heeft een groep sterke en bekwame mannen uit Wierden ons geholpen met het vervangen van het dak op ons gebouw "Casa Credintei". Daar is ook ons kantoor gehuisvest. Het was hard aan vervanging toe en we zijn er heel dankbaar voor! Een jong gezin deelde ook in de zegen, want

voor de drie kinderen hebben ze een stapelbed gemaakt en een mooi kastje. Echt top! Bedankt mannen!

Met de groep uit Leek hebben we behalve de excursie met de vrouwen ook nog andere projecten bezocht. Het eerste en meest indrukwekkend was ons bezoek aan het kindertehuis in Ilisua. Daar hebben we de kinderen verrast met een schoenendoos van de



Aktie 4kids en een pop of autootje. Een van de vrouwen uit onze wijk had snoep gekocht van een deel van het geld dat ze had gekregen van een andere groep. Dat deelde ze uit aan de kinderen!

Hartverscheurend om die kinderen zo te zien! Een meisje van twee nestelde zich in de armen van Yvonne. Tegelijkertijd ook zo fijn om te zien hoe blij ze waren met de cadeautjes. De kinderen vroegen wanneer we weer terug kwamen! We hopen dat rond de kerst te kunnen doen!



Met dezelfde groep zijn we met de kinderen van Casa Speranta naar de diertuin geweest.

Wat een festijn! De apen hadden het meeste bekijks, hoewel ze alle dieren geweldig vonden!

Weer afgesloten met een heerlijke maaltijd!



*Alle kinderen van de kinderdienst van de PKN kerk in Leek, heel hartelijk bedankt dat jullie hier het hele jaar voor gespaard hebben!*

Het is zo bijzonder om mee te maken hoe vriendschappen groeien tussen ons team en hun team, met elk bezoek dat ze ons brengen! We kunnen elkaar zegenen en steunen.



### ***Casa Speranta***

Yvonne: Dank zij het Groevenbeek college kunnen we dit seizoen beginnen met twee nieuwe klassen!

Dit zal voor de jongste kinderen zijn. Groep 0, 1 en 2.

Het verzamelen van deze kinderen is niet eenvoudig omdat we niet volledig medewerking krijgen van de leraressen die ook bijles aanbieden ( betaald).

Toch hebben we een schoolbegeleider bereid gevonden om ons te helpen. Als u dit leest hopen we klas 0 gevuld te hebben met 10 kinderen, die hulp krijgen bij hun huiswerk.

Dankzij de PKN kerk in IJsselmuiden hebben we deze zomer een nieuwe keuken gekregen in Casa Speranta. Alles ziet er nu heel netjes uit en daar zijn we heel dankbaar voor.

Nicoleta komt één keer in de twee weken kijken hoe ze de leraressen kan helpen. Daardoor kunnen we wel zeggen dat het erg goed gaat.



### ***Aankoop land***

Marien:

Zonder dat we het zelf zochten kwam iemand met een aanbod op ons pad om een nieuw gebouw neer te zetten en dan als stichting te verhuizen.



Een Christelijke stichting in Zwitserland wil hier de kosten voor dragen. Daarom gingen we op zoek naar een stuk land dat hier geschikt zou zijn. Al vrij snel vonden we een stuk aan de rand van de wijk. Na gesprekken met de gemeente en verschillende onderzoeken blijkt hier een bouwstop op te liggen. De gemeente gaat waarschijnlijk een deel van dat land opeisen om een rondweg aan te leggen.

In overleg met de sponsors hebben we besloten dit plan voorlopig in de wacht te zetten. We vertrouwen op de Heer, dat Hij ons zal laten zien wat de plannen voor de toekomst zijn en dat we verstandige beslissingen blijven nemen. We hebben een dak boven ons hoofd, dus voelen hier geen druk op.

### ***De Kerk***

Marien: In de kerk hebben we grote veranderingen gezien; positief en helaas ook negatief.

Een paar mensen die een grote steun waren, zijn naar Engeland vertrokken. We missen hen enorm! Anderen hebben gelukkig hun taken overgenomen. Eén vrouw uit de gemeente spreekt nu één keer per maand op de vrouwengroep! Daar zijn we heel blij mee. Ze stelt zich eerlijk en kwetsbaar op, ze is bemoedigend en aansporend. De vrouwen reageren positief op haar, terwijl ze vroeger jaloers zouden zijn. Ze zijn aandachtig en betrokken bij haar preken.

We zien ook groei in leden en diepgang in de preken.

We hebben pas een groep uit Tärnaveni gehad, een dorp, anderhalf uur bij ons vandaan met jonge Roma. Ze waren een inspiratie voor ons en de gemeente om enthousiast voor God te leven.

We hopen dat ze vaker komen!

### ***Romaconferentie***

Marien: Elk jaar komen we samen met andere organisaties die ook voor Roma werken om elkaar te bemoedigen en van elkaar te leren.

Dit jaar leerden we veel van elkaars ervaringen; goede en foute!

Het was een “eyeopener” om te beseffen dat we soms niet goed inschatten wat mensen écht nodig hebben; acceptatie, betrokkenheid in de maatschappij en dat ze vrij mogen zijn van schaamte en zelf in staat zullen zijn een goede toekomst op te bouwen.



We hebben ook geleerd wat we door mogen geven aan vrijwilligers die ons komen helpen, zodat zij een zegen kunnen zijn voor ons en wij voor hen.

## *Ons gezin*

Met ons gezin zijn we eveneens een nieuw seizoen ingegaan. Omdat er een flatgebouw praktisch in onze achtertuin werd gebouwd en we kleiner wilden gaan wonen, hebben we ons huis te koop gezet. Wat een verrassing was het dat het huis al binnen anderhalve week was verkocht! Meteen kregen we een heel mooi nieuw huisje op het oog met een prachtig uitzicht. De deal is inmiddels rond, maar het huis is nog niet klaar.

Dus wonen we nu tijdelijk in een huurhuis, omdat we al uit ons oude huis moesten.

Hier voelen we ons inmiddels al best thuis, maar we gaan vaak kijken bij ons nieuwe huis hoe het er voor staat en om te zien wat een prachtige plek er op ons wacht.

In september hebben we Lisanne in Bradford, Engeland, gebracht. Daar volgt ze een jaar lang Bijbelschool. Drie maanden zijn nu voorbij en het was niet altijd even makkelijk.

Ze heeft kort een baantje gehad, maar vanwege te weinig budget hebben ze haar moeten ontslaan.

Helaas, want ze vond het erg leuk om met kindertjes van de kleuterschool bezig te zijn. Misschien is het beter zo, want ze heeft het erg druk met school.

Ze zit namelijk ook in het team dat de leiders en gastsprekers begeleidt. Daardoor maakt ze lange dagen. Vermoeiend dus, maar ze voelt zich wel helemaal op haar plaats. In de vorige nieuwsbrief schreven wij, dat als u haar wilt sponsoren, u dit via de stichting kunt doen. Helaas door wijzigingen

in de wet is dit niet meer mogelijk; er mogen geen namen worden genoemd. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact met ons opnemen over hoe u dit dan wél kunt doen. De sponsors die haar nu al steunen willen wij hartelijk bedanken, want dankzij uw steun, kan zij zich nu helemaal op school richten.





Met Milou gaat het nog steeds heel goed. Ze hebben haar een extra taak gegeven, namelijk het interviewen van nieuwe kandidaten en met name het testen van hun Nederlandse taal. Ze vindt dit erg leuk. Inmiddels is ze verhuisd naar een kleiner, gezellig appartement dat goedkoper is in huur en het is dichterbij haar werk. Frans werkt weer parttime in een supermarkt en de andere vrije uren helpt hij mee in de stichting. Hij heeft het erg naar zijn zin en in ons team heeft hij zijn draai gevonden. In februari begint hij aan "seral", een tweejarige aanvullende cursus op zijn school. Zodoende kan hij toch het nationaal eindexamen doen. In oktober hebben we ons 28 jarig huwelijk gevierd. Diep dankbaar zijn we voor de gezondheid en de bescherming die we al die jaren mochten ontvangen en de liefde die in onze relatie heeft geregeerd. Dit alles dankzij de genade van de Heer!



***We willen u hartelijk bedanken voor uw steun in het afgelopen jaar! Gezegende kerstdagen en een heel mooi nieuw jaar toegewenst! Dat in 2019 dromen in vervulling mogen gaan en nieuwe paden bewandeld mogen worden. De winter heeft ook zijn schoonheid, maak er iets moois van!***

***Met vriendelijke groeten,  
Marien, Yvonne, Milou, Lisanne en  
Francisc Kroon***



Indien u geen nieuwsbrief meer wenst ontvangen dan kunt dat laten weten door een mail te zenden aan: [m.popijus@gmail.com](mailto:m.popijus@gmail.com)

**Adres in Roemenië:**  
Marien & Yvonne Kroon  
Urusagului 119 A / 2  
407280 Floresti Jud Cluj  
Roemenië  
0040 - 364-404490  
[krooniek@gmail.com](mailto:krooniek@gmail.com)  
[www.stcharis.org](http://www.stcharis.org)

**Contactadres in Nederland:**  
Fam H.C. van Noort,  
Zuidplasmaan 532  
2743 KG Waddinxveen  
0182 - 649074  
[hcvannoort@ziggo.nl](mailto:hcvannoort@ziggo.nl)

Giften kunt u storten op bankrekeningnr. **NL25RABO 0366836242**  
t.n.v. Stichting Charis Waddinxveen.

We hebben een Ambistatus, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting.