



Charis

Faith Hope Love
For All the people of Romania

De Kro(o)nienken van Charis

“Wat u in Mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is.”

Joh. 14:13 (HTB)

In dit nummer:

- Pag. 2 Persoonlijk Kerstviering
- Pag. 3 Uitbreiding in ons Charis team
 De ABC klas
- Pag. 4 Casa Speranta Creatief
 Mission 3: 16
- Pag. 5 Voedsel- en Houtproject
- Pag. 6 Werkproject
 Professioneel personeel gezocht
 voor de website
- Pag. 7 Ons gezin
- Pag. 8 Vervolg van ons gezin,
 wensen , groet en info





Persoonlijk

Lieve familie en vrienden,

*Het nieuwe jaar is weer begonnen!
En ook al is het nog winters buiten, onder
de grond spruit er al weer nieuw leven
uit! Dit hebben we de afgelopen tijd ook in het werk gezien
dat we mogen doen!
We zijn razend enthousiast om u te vertellen, wat er de
afgelopen tijd gebeurd is!*



Kerstviering

Marien:

We hebben het jaar 2017 afgesloten met een paar prachtige kerstvieringen!

Dankzij de stichting van de Heerik en de stichting Gain hebben we volwassenen en kinderen kunnen zegenen met kerstpakketten en schoendozen met inhoud. Dit in samenwerking met Actie4kids! Het is altijd een feest om te zien hoe blij iedereen er mee is!

In het educatiecentrum Casa Speranta hebben de kinderen zelfs een groter cadeau gekregen. We willen u die dit gesponsord heeft er heel hartelijk voor bedanken!

De kinderen van Casa Speranta en de kerk, hebben deze keer de kerstviering apart gehouden. Daardoor konden de kerkleden een "gast" meenemen van buitenaf. Dit was zeer geslaagd en het zal voor dit jaar zeker een vervolg hebben.

Het mooiste was, dat de kinderen, de tieners en de vrouwen ieder apart een toneelstuk hadden bedacht en ook opgevoerd.





Vroeger kwamen de ideeën van ons en het is prachtig om te zien dat zij dit zelf gaan oppakken. De vrouwen en de tieners hebben al aangegeven dat zij dit met Pasen ook weer willen doen! Een mooie ontwikkeling die we natuurlijk toejuichen!

Uitbreiding in ons Charis team

Yvonne:

Met veel vreugde delen wij u mede dat ons team wordt uitgebreid met twee leden! Ze zijn nog een beetje jong om mee te helpen, maar dat maakt ons niet minder blij!

Nieuwe vrijwilligers? Nee!

En ook geen nieuwe collega's!

Twee wondertjes! Onze collega's Nicoleta en Lennart, en ook Debora en Olivier verwachten een baby! Deze zomer hopen ze hun kindje in de armen te kunnen houden.

We zullen hen een poosje moeten missen, maar we zijn al in gesprek met een oud-collega die in juni graag terug wil komen.



De ABC klas



Yvonne:

De kinderen uit de wijk die niet konden lezen en schrijven hebben nu een cursus van twee jaar met succes afgerond! Verschillende kinderen kunnen nu lezen schrijven en rekenen en een paar van hen

hebben het verlangen om terug te gaan naar school!

Dit kan via "a doua sansa", een project van de overheid in Cluj. Ze kunnen dan een erkend diploma krijgen.

Ook al stopte de cursus, de sponsoring gelukkig niet!

Dus kunnen we voor de derde keer een klas starten met maximaal 10 kinderen.

Zo hopen we nog meer kinderen huiswerkbegeleiding te geven en helpen we hen om hun toekomst te verbeteren.



Casa Speranta Creatief

Yvonne:

Onze nieuwe lerares blijkt een heuse artieste te zijn! De kinderen hebben al prachtige dingen gemaakt. Ze hebben bijvoorbeeld rond Kerst plastic kerstballen gevuld met confetti en versierd met verf en stickers.

U kunt op de foto's zien hoe mooi ze zijn geworden!



Voor 1 maart, het begin van de lente en 8 maart, moederdag, zijn ook mooie dingen gemaakt. We zijn heel dankbaar voor deze extra waardevolle toevoeging.



We hopen u in de toekomst meer van hun werkjes te laten zien.

Mission 3:16



Marien:

Dit jaar hebben we de huisbezoeken intensiever aangepakt!

We zien dat de persoonlijke gesprekken met mensen uit de wijk heel erg nodig zijn. Er speelt zich veel af in de gezinnen, veel problemen. De mensen die wij bezoeken waarderen het enorm als we komen en hen een luisterend oor bieden. We hoeven soms niet eens hulp aan te bieden, maar het idee dat er iemand is die hen niet veroordeelt of nutteloze raad geeft is voor hen al een zegen! Ze hebben dan het gevoel dat ze worden gezien en niet vergeten. Dat is op zich al heel kostbaar en zelf worden wij er ook door gezegend.

Niet alleen is het bijzonder dat ze ons vertrouwen en hun verhaal durven delen, maar we worden ook op de hoogte gebracht van wonderen die in de wijk gebeuren!

U mag uw eigen mening hier over hebben, maar wij hebben verhalen gehoord over mensen die genezen zijn of hulp hebben gekregen, zonder dat ze er iemand om gevraagd hadden! Dat maakt ons zo dankbaar!



Onze kerk levert hierin een belangrijke bijdrage, want we hebben een team gevormd van leden die met ons mee gaan als wij huisbezoeken afleggen. De naam van dit team is Mission 3:16, naar Joh. 3:16.

Dit wordt goed ontvangen door de mensen en daar zijn we heel blij om.

Het is een nieuwe stap naar volwassenheid van onze gemeenteleden. Het aantal is weer langzaam aan het groeien. Een paar kinderen hebben hun ouders mee genomen naar de kerk. Het is heel mooi om te zien hoe een nieuwe generatie, de oudere positief beïnvloedt.

We zien uit naar wat er nog meer gaat gebeuren!

Voedsel- en houtproject

Marien:

Deze wintermaanden hebben we elke donderdag een maaltijd gereserveerd voor kinderen en volwassenen in de wijk die het moeilijk hebben! Elke week kwamen er zo'n 80 kinderen lekker eten! Vaak vroegen ze om een tweede portie en soms zelfs om een derde!

Het is zo'n succes, dat we besloten hebben om ook de komende maanden, in elk geval één keer in de maand, een maaltijd te verzorgen voor degenen die het thuis moeilijk hebben.

Wilt u ons hier bij helpen met een gift? Dan kunt u deze overmaken op :

NL 25 RABO 03668.36.242 t.n.v. Stichting Charis Waddinxveen of via Ideal.

We willen u heel hartelijk bedanken, vooral ook onze thuisgemeente en alle sponsors die dit de afgelopen tijd voor ons mogelijk hebben gemaakt! We mogen ook gewoon praktisch Christen zijn, zoals er geschreven staat: "Ik had honger en u gaf Mij te eten" en: "Wat u voor de minste van mijn broeders heeft gedaan, dat heeft u voor Mij gedaan!"





Werkproject

Yvonne:

Al een paar jaar helpen we de buurvrouw van ons educatie centrum. Liana heeft een handeltje in bloemen en af en toe geven we haar een lening. In het begin waren we hier een beetje huiverig voor, omdat we ook wel hebben meegemaakt dat we de lening niet terug kregen, maar dit ging goed! Als ze bloemen gaat inkopen, lenen we haar ongeveer 150 euro. Als ze de bloemen verkocht heeft,



geeft ze het geld netjes terug en de winst is dan voor haar.

Meestal kopen de mensen rond de feestdagen bloemen, vanwege de tradities.

We zouden haar toch wat meer willen helpen met een beginkapitaaltje.

Het hoeft niet veel te zijn maar toch....

Vindt u dit leuk en wilt u ons helpen een begin hiermee te maken?

U mag dan uw gift over maken op het rek. nr. van onze stichting (zie info) o.v.v. Project Liana



Professioneel persoon gezocht voor onze website

Marien:

Degene die onze website verzorgde, Daniel, is weggegaan.

We werken nog aan een Roemeense en een Engelse website.

We zoeken iemand die professioneel is en ons vrijwillig kan helpen met het bouwen van de site en het oplossen van problemen.

Het hoeft niet perse hier in Roemenië, dat kan ook in Nederland.

Het kost u wel enige uurtjes!

Heeft u interesse? Stuur mij maar even een mailtje!

(krooniek@gmail.com)





Ons gezin

De kerstvakantie hebben we op een bijzondere manier doorgebracht. Voor het eerst moesten onze kinderen op tweede Kerstdag werken!

Daarom hebben we maar Kerst gevierd op de zaterdag er vòòr! Toen wel gelukkig met ons hele gezin, want Milou kwam voor die dagen over uit Boekarest.

Op kerstavond zetten we haar weer op het vliegtuig, stiekem hopen dat de vlucht niet door zou gaan! Maar helaas, voor vier klanten gingen ze nog wel de lucht in!

Eerste kerstdag hadden we een hele mooie dienst met onze gemeente “Apa Vie!” Het verwarmde ons, omdat onze gemeenteleden met elkaar op het podium stonden. Het voelde als één grote familie! Oud en Nieuw we hebben gevierd met de jongste kinderen en een vriend van Lisanne.

Het was een supergezellige avond en we hebben veel gelachen ! Daarna hebben we een paar dagen bij vrienden doorgebracht. Het was heerlijk ontspannen en gezellig!

En nu zijn we allemaal weer aan de slag en Marien voelt zich weer top fit na een aantal weken op de bank!

Volgens de artsen had hij een sterk virus onder de leden, dat door rust en vitamines langzamerhand uit zijn lichaam zou moeten verdwijnen. De uitslagen van de bloedonderzoeken waren goed, dus we vertrouwen er op dat het nu in orde is. Met onze kinderen gaat het goed. Alle drie zijn ze druk met hun werk. Milou komt regelmatig een paar dagen logeren en Lisanne gaat regelmatig naar haar toe. Francisc is in januari 17 geworden en werkt inmiddels in een filiaal in ons eigen dorp. Dat is wel prettig, want nu is hij ‘s avonds sneller thuis. Hij is op school aan zijn laatste semester begonnen en moet dus nog even doorbijten, maar dat komt wel goed.

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat Lisanne speciale plannen had voor de toekomst. Inmiddels hebben we leuk nieuws: Na verschillende interviews is zij aangenomen op de Life Church College-bijbel school in Bradford, Engeland. In september dit jaar start ze voor een één of tweejarige opleiding. Het zal wel stiller worden als ook de tweede dochter uit huis gaat, maar we zijn reuze trots op haar, dat zij deze stap gaat zetten.



Yvonne en Lisanne zijn in februari een week in Nederland geweest om hun moeder en oma te bezoeken. Ze ging namelijk hard achteruit qua gezondheid.

Door een complicatie van haar ziekte had ze een ruggenwervel gebroken en moest met spoed naar het ziekenhuis.

Sindsdien is ze niet meer van haar bed gekomen en besloot in overleg met de artsen, om verdere behandeling te stoppen. Er werd gelukkig goed voor haar gezorgd.

Haar gezondheid ging heel hard achteruit en 13 maart j.l. hebben we op een hele mooie manier afscheid van haar genomen. Kort daarna is ze in alle rust en in het bijzijn van haar kinderen overleden. Het was een emotionele tijd, maar ook een mooie tijd, waarin we nog hebben kunnen zeggen wat we op ons hart hadden en haar hebben bedankt voor wat ze voor ons heeft betekend.



Iedereen die ons in deze moeilijk tijd tot steun is geweest, willen we heel hartelijk bedanken!

We wensen u allen gezondheid en zegen toe en dat de lente u mooie verrassingen zal bezorgen!

***Met vriendelijke groeten,
Marien, Yvonne, Milou, Lisanne en Francisc***



Adres in Roemenië:

Marien & Yvonne Kroon
Tudor Vladimirescu 50
407280 Floresti Cluj
Roemenië
0040 - 364-404490
krooniek@gmail.com

www.stcharis.org

Contactadres in Nederland:

Fam H.C. van Noort,
Zuidplasmaan 532
2743 KG Waddinxveen
0182 - 649074

Giften kunt u storten op bankrekeningnr. **NL25RABO 0366836242**

t.n.v. Stichting Charis Waddinxveen.

We hebben een Ambistatus, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting.