



Charis

Faith Hope Love
For All the people of Romania

De Kro(o)nicken van Charis

“De Heer zal voor je vechten, terwijl jij slechts stil en gerust hoeft af te wachten.”

Exodus 14:14 (vertaald uit de Amplified bible)

In dit nummer:

- Pag. 2 Persoonlijk
De vrouwen
conferentie
- Pag. 3 Groepen en de kerk “Apa Vie”
- Pag. 4 Casa Sperata, het educatieproject
Hulpvraag en ownership
- Pag. 5 Het waterproject
Help ze warm de winter door
Medische post en Familycare
- Pag. 6 Nieuwe contacten en samen-
werking
De handwerk cursus
Meubelen uitdelen
- Pag. 7 Ons gezin
- Pag. 8 Groet en info





Persoonlijk

Lieve familie en vrienden,

De feestdagen staan weer voor de deur en nog even, dan wisselen we het oude jaar om voor het nieuwe!

Een drukke periode voor ons met speciale programma's voor elke groep; Kinderen, tieners en vrouwen kunnen hier hun talenten laten zien.

Maar eerst een terugblik op de afgelopen tijd:



De vrouwenconferentie

Yvonne: Dit jaar hebben we weer een bijzondere tijd gehad.

De conferentie was op een nieuwe locatie, dus dat was even wennen! De vrouwen hebben echter genoten van het heerlijke eten, de samenkomsten en het zwembad! Er waren er zelfs een paar die op de skelters gingen rijden! Het thema was "**eenheid**".



Mede door middel van een toneelstuk lieten we zien hoe het wel en niet hoort te gaan.



Wat bijzonder was, dat er een wildvreemde vrouw kwam binnenlopen. We hebben haar gastvrij ontvangen en ze kon mee genieten van de zangdiensten. Wat ons het meeste raakte, was de omhelzing die we de vrouwen mochten geven, de ontspannen sfeer en de ongelofelijke lol die we met elkaar beleefden op de laatste avond.





Ze hebben zó gelachen! Dat gaf ook weer een stukje eenheid. We willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt en vooral ook Ineke van de Lagemaat, die met haar “Blij dat ik brei” lijn schaapjes en aanverwante artikelen maakt! Van de verkoopopbrengst wordt elk jaar de vrouwenconferentie gesponsord! Daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor!



U kunt haar producten bekijken op de face-book pagina van Blij dat ik brei, t.b.v. St. Charis



Groepen en de kerk “Apa Vie”

Yvonne:

De afgelopen vrouwenconferentie heeft in de gemeente voor veel verandering gezorgd.

We ervaren meer liefde en acceptatie naar elkaar! De vrouwen geven elkaar nu ineens spontaan een knuffel. Eén van de mooiste dingen is toch wel dat ze eerlijk durven te zijn over hun gevoelens, zelfs wanneer ze voorin de kerk staan! Dat is echt ongelooflijk!



Bij de jeugd zien we ook enorme veranderingen; ze groeien niet alleen in aantal, maar ook in de diepte!

Eén ding b.v. wat mij erg trof was dat een jongen in alle oprechtheid tegen mij zei, dat hij me respecteerde. Dan hebben we het niet over een beleefde tiener, maar over zo'n stoere gast. Behalve zo iets, geeft ook de openheid die we op de jeugdavonden met elkaar ervaren, ons veel vreugde en energie! Een paar van hen helpen inmiddels trouw mee in het kinderprogramma en de crèche tijdens de kerkdienst. Daar zijn wij héél blij mee! Ze raken zo ook steeds meer betrokken bij ons werk.

Zowel de vrouwen als de jeugd hebben nu bijvoorbeeld zelf een kerststuk geschreven! U begrijpt hoe trots we op hen zijn!



Het educatieproject Casa Speranta

Yvonne: Helaas moeten we mededelen, dat de lerares waar we zo blij mee waren al weer vertrokken is. Haar enthousiasme bekoelde onder invloed van haar vriend. Door hem heeft ze alle banden verbroken, inclusief die met ons. Van de ene op de andere dag was ze verdwenen en dat was best moeilijk.



Gelukkig hadden we binnen een paar dagen al weer een andere lerares. Uiteraard zijn we nu wat voorzichtiger. De nieuwe lerares is een leuke enthousiaste vrouw en ze past goed in het team. Je merkt echter wel dat de kinderen er onder lijden; ze vragen vaak aan de lerares of zij ook weer weg gaat! Dat stemt ons wel verdrietig. We hebben hier een keer een gespreksuur aan gewijd, om de kinderen te helpen hier mee om te gaan. We laten onze nieuwe lerares hier even aan het woord: “Ik vind het team hier heel erg leuk, vooral hoe ze nieuwe leden omarmen. Ik voel me op mijn gemak bij de kinderen en ik kan hen leren om hun verborgen talenten te ontdekken. Ik verbaas me er steeds over hoe enthousiast de kinderen zijn als we het over kunst hebben. Ik ben dankbaar en blij als ik kleine veranderingen kan brengen zolang ik hier mag blijven.”



Hulpvraag en ownership

Marien: We hebben weer verschillende conferenties bezocht waar we gesproken hebben over de Roma vraagstukken en ownership. Eén conferentie mochten we zelf faciliteren. Ons team en een paar dames uit de kerk hebben daar geweldig bij geholpen.

Behalve de organisaties die met Roma werken, verwelkomden we ook speciale gasten, zoals de directrice, de schoolbegeleider en onderwijskrachten van onze plaatselijke school.

Het was goed om eens stil te staan bij de vraag: “Wat kan de persoon die om hulp vraagt zelf doen en wat kunnen wij aanreiken? Hoe kunnen we hen helpen en zelfstandig maken, zodat ze op eigen benen kunnen staan.”

Het was heel leerzaam en we gaan er mee aan de slag!



Het waterproject

Marien: We willen u heel hartelijk danken voor de giften die wij gekregen hebben voor dit project. Het hele bedrag is binnen en we gaan beginnen met de schriftelijke aanvragen. In het voorjaar hopen we dan met het echte werk te beginnen. Even leek het er op dat alles goed zou komen, toen de moeder van de twee meisjes terug kwam. Helaas is ze toch weer vertrokken en nu definitief! Ana Maria moet nu voor de meisjes van 2 en 4 jaar zorgen, zelf heeft ze al een kleintje van 3 en twee oudere kinderen van 10 en 12! Ze slaat zich er dapper doorheen! Sterker nog, we zien haar sterker worden en ze heeft zich zelfs niet laten intimideren door de overheidsmedewerkers! We zijn echt heel trots op haar en gunnen haar deze watervoorziening van harte!

Help ze warm de winter door!

Marien: Dank u wel voor de gift die we kregen om hout te kopen voor de mensen in de wijk. Zo hebben we al heel wat gezinnen kunnen helpen en hopen dat we dat bij nog meer mensen kunnen doen. Hebt u het op uw hart om mensen te steunen hiermee, zodat ze het warm zullen hebben van de winter, dan is een gift heel welkom!
NL 25 RABO 03668.36.242 t.n.v. Stichting Charis Waddinxveen of met IDEAL! Alvast hartelijk dank!

Medische post en Familycare

Yvonne: Gelukkig waren er de laatste tijd weinig mensen die behandeld moesten worden. Maar we hebben niet stilgezeten!

Dankzij twee trouwe sponsors, hebben we mensen aan medicijnen of een nieuwe bril kunnen helpen!

Daar zijn we de sponsors erg dankbaar voor!

Ook hebben we onderzoeken betaald voor mensen die geen huisarts hebben en het dus allemaal zelf moeten betalen. Aan wie het nodig had, hebben we verbandmiddelen en incontinentiemateriaal gegeven.

We geven babymelkpoeder aan een jong vrouwtje die door verkrachting is zwanger geworden en besloten heeft de baby te houden.





Zo willen we haar laten merken dat er mensen zijn die om haar geven en dat we haar ongelofelijk moedig vinden!

Nieuwe contacten en samenwerking

Marien: De afgelopen tijd hebben we weer nieuwe contacten gelegd met scholen en organisaties die ons willen steunen. Er is zelfs contact met een Amerikaanse vriend bij gekomen, dat is best bijzonder! Afgelopen november ben ik in Nederland geweest om deze contacten te versterken en om voorbereidingen te treffen voor hun komst naar Roemenië volgend jaar! Het was een gezegende tijd!

De handwerkcursus

Yvonne: We hebben de laatste tijd niet veel verteld over deze cursus, maar de dames hebben niet stil gezeten! Enkele vrouwen naaien nu ook thuis en kunnen zo doen de een zakcentje verdienen. Dit jaar hebben de vrouwen de nobele taak op zich genomen om kerstcadeautjes te maken voor andere vrouwen! Een prachtig gebaar! Dit zal zeker gewaardeerd worden!



Meubelen uitdelen

Marien: Tot twee keer toe hebben we meubels uit kunnen delen aan mensen uit de wijk! Het was een heel georganiseerd, maar zó mooi om te zien hoe blij de mensen er mee waren! Eén van de dames die een bank had gekregen zei een paar dagen later dat ze geslapen had alsof ze in de hemel was! Het is toch prachtig om hen zó te kunnen helpen? Olivier had hier voornamelijk de verantwoording voor. Wij laten hem hier even aan het woord:
“Bijna vier jaar geleden kwam ik naar Floresti voor een jaar vrijwilligerswerk en ben hier





blijven plakken.

Ik ben eigenlijk een beetje het manusje van alles. Het leuke aan dit werk is, dat elke dag anders is en dat ik soms heel flexibel moet zijn en moet kunnen schakelen.

Een goed voorbeeld daarvan is, dat er opeens een transport op de stoep stond op een maandagochtend.

Ik had eigenlijk andere dingen in de planning staan, dus even schakelen! Transport uitladen, overleggen en dan beslissen om het meteen woensdag weer weg te geven! Dat is wel het leuke van dit werk!“



Ons gezin



Het gaat op dit moment redelijk goed met ons gezin. In de zomer hebben we heerlijk genoten van een vakantie met ons gezin. Dit was niet alleen ontspannend, maar ook genezend.

Met Milou gaat het goed! Ze heeft het naar haar zin in Boekarest.

Ze heeft al verschillende landen bezocht voor training.

We missen haar wel, maar we bellen elke week en buiten elke dag goed uit wanneer we haar wél kunnen zien.

Lisanne gaat geregeld een weekendje naar haar toe.

Zij heeft op haar werk haar draai gevonden en ze is de eerste stappen aan het zetten voor haar plannen volgend jaar. Als die wat concreter zijn, dan vertellen we u daar meer over! Dus nog even geduld. Francisc heeft een bijbaan gekregen bij een grote supermarkt in de stad. Hij heeft het er erg naar zijn zin.

We moeten hem wel blijven motiveren, maar zijn bezoek aan de politie school in Cluj heeft hem een extra zetje in de rug gegeven.

Wel even wennen soms dat wij met z'n tweetjes zitten te eten doordat onze kinderen tot laat in de avond werken.

Gelukkig kunnen we in de weekenden volop van ze genieten.

Marien was in de maand november behoorlijk in de lappenmand.

Hij heeft een lange periode nodig gehad om op te knappen. Hij had een fikse voorhoofdsholte- en bijholte ontsteking!



Hij kreeg heel wat pillen mee en heeft zelfs dapper injecties ondergaan waarmee hij zijn angst voor naalden overwon.
Met Yvonne gaat het gelukkig wel goed. Zij heeft zich maar een periode als verpleegkundige opgeworpen om haar man te vertroetelen.
Als u dit leest dan hopen we dat hij zich al weer een stuk beter zal voelen.

***Ten slotte wensen we u een hele gezegende
Kerst toe en een geweldig Nieuwjaar!***

***Dat 2018 een jaar mag worden vol hoop en met
vervulde dromen!***



***Hartelijke groeten,
Marien, Yvonne, Milou, Lianne en Francisc***

Adres in Roemenië:

Marien & Yvonne Kroon
Tudor Vladimirescu 50
407280 Floresti Cluj
Roemenië
0040 - 364-404490
krooniek@gmail.com

www.stcharis.org

Contactadres in Nederland:

Fam H.C. van Noort,
Zuidplaslaan 532
2743 KG Waddinxveen
0182 - 649074

Giften kunt u storten op bankrekeningnr. **NL25RABO 0366836242**

t.n.v. Stichting Charis Waddinxveen.

We hebben een Ambistatus, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting.